



## Ενημέρωση

## Επανερχονται τα Πρότυπα Σχολεία !

# Είκοσι έξι χρόνια παρήλθαν από την κατάργηση των Προτύπων Σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση που συντελέστηκε με το Ν.1566/1985. Κατά την περίοδο που ακολούθησε, όλοι παρακολούθησαμε τη σταδιακή υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης από την οποία δυστυχώς δεν ξέφυγαν και τα διατελέσαντα Πρότυπα Σχολεία που μετονομάστηκαν σε πειραματικά. Η εισαγωγή σε αυτά καθορίστηκε να γίνεται κατόπιν κλήρωσης καταργώντας δηλαδή τη διαδικασία των εξετάσεων που ίσχυε μέχρι τότε. Έτσι, ενώ επί δεκαετίες τα **Δημόσια Πρότυπα Σχολεία**, του Βαρβακείου προεξάρχοντος, τροφοδότησαν την ελληνική κοινωνία με αποφοίτους που διακρίθηκαν σε όλους τους στίβους, τις τελευταίες δεκαετίες το ίδιο φαινόμενο συντελείται με αποφοίτους ιδιωτικών σχολείων που προέρχονται από εύρωστα οικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας κυρίως. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα χαρισματικά παιδιά ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών που λόγω των δυσβάστακτων δίδακτρων δεν μπορούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά σχολεία, να φοιτούν μόνο στα δημόσια σχολεία. Έτσι, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα των παιδιών αυτών να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να διακριθούν στους μετά την σχολική περίοδο επαγγελματικούς και κοινωνικούς στίβους, διαδικασία που μπορούσε να εκπληρωθεί πρωτίτερα αφού στα Δημόσια Πρότυπα Σχολεία η εξεταστική διαδικασία διασφάλιζε τον **ταξικό πλουραλισμό** του μαθητικού πληθυσμού που επιτύγχανε την εισαγωγή του.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Βαρβακείου είχε επισημάνει ήδη από τη δεκαετία του 1980, ότι η κατάργηση των Δημόσιων Προτύπων Σχολείων αποτέλεσε ιστορικό λάθος. Τα γεγονότα που ακολούθησαν στην ελληνική κοινωνία κατέδειξαν ότι όσοι διακρίνονταν στην ελληνική κοινωνία είναι απόφοιτοι σε μεγάλο βαθμό γνωστών σε όλους επώνυμων ιδιωτικών σχολείων τα δίδακτρα των οποίων όμως αδυνατούν να καταβάλλουν ολοένα και περισσότερες οικογένειες, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης. Έτσι, η Πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να τείνει «ευήκοο ους» στο πάγιο αίτημα του Συλλόγου Αποφοίτων για επάνοδο της λειτουργίας Δημόσιων Προτύπων Σχολείων καθώς έχει γίνει αντιληπτό ότι η υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης συνιστά μια πραγματικότητα για την οποία «κάτι πρέπει να γίνει», λαμβάνοντας υπόψη ότι επί δεκαετίες στο παρελθόν οι διακεκριμένοι απόφοιτοι προέρχονταν κατά κανόνα από δημόσια σχολεία. Στο άκουσμα δε και μόνο μερικών ονομάτων αποφοίτων της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, όπως του **Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη**, του **Γεωργίου Δροσίνη**, του **Αντώνη Σαμαράκη**, του **Κων/νου Δοξιάδη**, του **Δημήτρη Μητρόπουλου**, του **Αλέξανδρου Παπάγου**, του **Μανώλη Τριανταφυλλίδη**, του **Δημήτρη Αιγινήτη** και του **Τίτου Πατρίκιου** (εν ζωή) μένουμε άφωνοι, καθώς όλοι υπήρξαν κορυφαίες προσωπικότητες στους τομείς τους.

Αυτή τη φορά λοιπόν, φαίνεται ότι η υπόσχεση της Πολιτείας για επαναλειτουργία Δημόσιων Προτύπων Σχολείων είναι πολύ κοντά καθώς το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά από συνεχείς συντονισμένες προσπάθειες του Συλλόγου μας προς πάσα κατεύθυνση, έχει υποβάλει Σχέδιο Νόμου που αφορά το **ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**. Κάλιο αργά παρά ποτέ λοιπόν! Σε

συνέχεια δε της δημοσιοποίησης του προς ψήφιση σχετικού νομοθετήματος, ο Σύλλογος Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής από κοινού με εκείνους του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας κοινό υπόμνημα με τις παρατηρήσεις τους θεωρώντας το σχετικό νομοθέτημα ως ικανοποιητικό επί της αρχής.

Σκοπός των Πειραματικών Προτύπων σχολείων θα είναι η **παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας** στους μαθητές και η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η εισαγωγή των μαθητών θα γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής στο Γυμνάσιο και **κατόπιν εξετάσεων** στο Λύκειο ενώ θα περιλαμβάνουν και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικά). Τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία **θα συνδεθούν με τα ΑΕΙ** με διαδικασία και προϋποθέσεις που θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Βαρβακείου από κοινού με τους λοιπούς συλλόγους αποφοίτων που προαναφέρθηκαν, προτείνει την ρητή διατύπωση της φράσης ότι «θα συνδεθούν με ΑΕΙ όλα τα διατελέσαντα στο παρελθόν Πρότυπα Σχολεία» στο νομοθέτημα.

Όργανο Διοίκησης των Πειραματικών Προτύπων σχολείων θα είναι **Διοικούσα Επιτροπή** προς την οποία διατυπώνει εισηγήσεις το **Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Σχολικό Συμβούλιο** κατά την πρόταση των Συλλόγων. Στο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο προβλέπεται η συμμετοχή δύο αποφοίτων Προτύπων ή Πειραματικών - Προτύπων Σχολείων εγνωσμένου κύρους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Ωστόσο, οι Σύλλογοι αποφοίτων θεωρούν απαραίτητη και τη συμμετοχή εκπροσώπων τους γιατί αυτοί αποτελούν το συνεχές και βέβαιο σημείο αναφοράς σχετικά με την ιστορική λειτουργία του σχολείου, αφού οι μαθητές και οι καθηγητές θα έρχονται και θα παύονται.

Τελικά, το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο ικανοποιεί, κατ' αρχήν, την ανάγκη της επαναφοράς στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση σχολείων που θα παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογος Αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής εκφράζει την ικανοποίησή του νοιώθοντας ότι η πολύχρονη προσπάθειά του να πείσει την Πολιτεία για την ανάγκη επαναφοράς προτύπων σχολείων βρίσκει τη δικαίωσή της. Είναι δε αυτονόητο ότι θα συνεχίσει την καταβολή της μεγαλύτερης δυνατής προσπάθειας ώστε η τελική μορφή που θα προσλάβει το νομοθέτημα να ικανοποιεί το στόχο της **παροχής αρίστης παιδείας** που θα καθοδηγεί ταυτόχρονα τη διαδικασία αναβάθμισης του συνόλου της παιδείας. Έτσι, οι απόφοιτοι των νέων Δημόσιων Πειραματικών Προτύπων Σχολείων είναι δυνατό να είναι πάλι οι πρωταγωνιστές σε όλους τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς στίβους.